

BASISSCHOOL DE HOLM

IDENTITEITSDOCUMENT

BASISSCHOOL DE HOLM



BASISSCHOOL DE HOLM



LAAT JE RAKEN!

<https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY>

Waar geloven wij in

Wat maakt ons boos

Wat beloven wij

Waar zijn wij goed in

Wat zie je ons altijd doen

Als we het goed doen

Waar wij in geloven

Jij bent waardevol! Je bent een geliefd kind van God. Wie je ook bent.

Wij geloven dat jouw waarde zichtbaar wordt in het contact met anderen. En dat je leert en je ontwikkelt wanneer je geraakt wordt door de mensen om je heen.

Geraaktheid maakt soms ook dat we pijn voelen of dat we wrijving veroorzaken. Dat hoort erbij.

Wij geloven dat we leven in Gods spoor als we ons laten raken. En als we van daaruit onze verantwoordelijkheid nemen om er te zijn voor de ander. Aandachtig en menselijk.



Het maakt ons boos

als we zien dat mensen geharnast zijn en zichzelf niet meer laten zien.

Als we de onmacht zien van kinderen die hun eigen wereldje met hand en tand verdedigen en zo nodig om zich heen slaan.

Het maakt ons boos wanneer mensen doen alsof ze betrokken zijn maar de ander niet écht zien.

Het maakt ons ongelukkig wanneer we zien dat mensen op zichzelf leven, los van hun omgeving, los van de wereld om hen heen.



Wat wij beloven

is dat we je zien met je hele hebben en houwen.

Goed zoals je bent. Waardevol en om van te houden. Juist daardoor weet je ons te raken.

We zijn er voor je, deskundig en liefdevol.



Want,

wie geraakt wordt kan op zijn of haar beurt anderen raken.
Zo ontstaat een keten van mensen die er zijn voor elkaar.

Dat beloven wij



Waar we het beste in zijn

is jou écht zien. Jou, je familieleden en iedereen waarmee jij te maken hebt.

Wij scheppen een klimaat waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is en wordt uitgenodigd om zichzelf te laten zien.



Wat je ons altijd ziet doen

Net als iedere school bieden wij jou onderwijs dat jou voorbereidt op het zelfstandig innemen van je plek in het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

Maar wij zijn bijzonder want we zijn altijd:

aanstekelijk, aandachtig en aanspreekbaar.



Altijd aanstekelijk

Wij hebben veel plezier en maken je graag aan het lachen.
Maar ook in onze serieuze aanpak nemen we graag anderen mee.

Wij zien en stimuleren geraaktheid tussen mensen overal. Het maakt de verhouding tussen mensen liefdevol, de band tussen vrienden hartelijk, de samenwerking op de werkvloer solidair, de ontmoeting tussen buurtgenoten respectvol, de sfeer op het sportveld sportief, de relatie tussen leerkracht en leerling leerzaam.



Altijd aandachtig

We staan open voor wat zich zich aan ons voordoet zonder er aan voorbij te gaan. We zien wat nodig is en we stemmen ons handelen daar op af.

Onze aandachtige houding is het vertrekpunt van waaruit we keuzes maken die echt bij ons passen.

Het verbindt ons met de mensen om ons heen en maakt dat we respectvol handelen naar onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

BASISSCHOOL DE HOLM



LAAT JE RAKEN!